

## Kreta

Een vrij bekend gezegde: "Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen." Tegenwoordig is het wel iets gemakkelijker om verder te reizen dan in het verleden. Als ik weer eens ergens 'in den vreemde' ben geweest, dan probeer ik er vaak een verhaal bij te maken, en er een filatelistisch sausje overheen te doen. In de afgelopen zomer zijn we een paar weken op Kreta geweest, en hier het resultaat:



Voor de enkeling die het nog niet wist: Kreta ligt ten zuiden van Griekenland in de Middellandse Zee. Het hoort sinds 1908 bij Griekenland. Het is dus ook geen apart verzamelgebied. Alleen van 1900 tot 1908 zijn er eigen zegels uitgegeven. Het is dus even pluizen om een kort verhaal te larderen met postzegels.



Het eiland heeft een lengte van ruim 250 kilometer, en is vrij bergachtig. Langs de kust bevinden zich de steden en veel badplaatsen. Het binnenland is veel rustiger, en daar zijn de natuurlijke hoogtenpunten te vinden. Op West-Kreta is de Samariakloof, met honderden meters haast loodrechte wanden, waartussen een wandelroute van zo'n 17 kilometer. De kloof eindigt aan zee, en na een boottocht en een busrit kom je dan weer terug bij het beginpunt. Mijn oudste zoon heeft hem gelopen.

Iets meer naar het oosten is het hoogste punt van het eiland: de berg Idi (waarvoor meerdere namen zijn), 2456 meter. Ik kon hier helaas geen bruikbare postzegel bij vinden.



Veel meer naar het oosten is de Lasithi hoogvlakte: een vrijwel ronde vlakte met een doorsnede van ongeveer 10 kilometer op een hoogte van 1100 meter, omringd door bergen tot rond 1850 meter. Karakteristiek voor deze vlakte zijn talloze windmolens. Van het grootste deel hiervan is nu helaas alleen maar een stalen geraamte over.



Helemaal in het oosten is het binnenland ruig en hier en daar onherbergzaam. Wel zijn hier ook stranden, waaronder het strand bij Vai, met het enige wilde-palmenbos van Europa.

Het eiland kent een rijke historie. Maar daarover wellicht meer in een volgende PHILA-INFO.

.Peter